



FÖRELÄSNINGAR

Hon kallades BLOMSTERLOTTA

En 1900-talsskildring från fjällbyn Ammarnäs, genom världskrig och nöd, sedd genom den kvinna som vände sorgen och fattigdomen till en blomstrande trädgård på fjällets sluttning, där det verkade som mest omöjligt. Hon, som kallades Blomsterlotta, var också min farmor.

Byggd på boken med samma namn, ett rikt underlag av bilder samt egna sånger.

PSALM och KYRKOSÅNG

Sedan början på 2000-talet har jag allt mer letts in i arbetet att skriva texter för psalm – och kyrkosång. Ur olika synvinklar närmar jag mig ämnet, med möjlighet att anpassa efter målgrupp: *Redan när jag föddes*: min egen berättelse och erfarenhet i möte med de psalmister som ännu lever i kyrkosången. *Psalmens nycklar*: fördjupning av psalmens kännetecken och innehåll, hur och varför den förnyas i varje tid. *Och himlen rör vid jorden*: presentation av nutida psalmer längs kyrkoåret.

MARIA – en livsberättelse/Det bara Maria visste

I vår kyrkliga tradition var Maria länge i bakgrunden, men allt mer återfinns vi henne i evangeliets mittpunkt. Jag har följt hennes väg från bebådelsen till den öppna graven, där hennes synvinkel fördjupar bilden av Jesu liv. Som underlag finns boken *Maria, en livsberättelse* samt ett rikt material av Mariasånger.

MARTIN OCH FRÄLSARKRANSEN – fördjupning och tilltal

Så har Martins egen röst tystnat, till oss andra, att föra den vidare. För mig har det främst inneburit att förvalta den enkla tron och glädjen, dels i sånger, och dels i en andakt där pärlorna kan välkomna var och en av oss, även deltagare från gruppboenden. Som underlag finns sånghäftena *Den som bär*, *Pärlor*, erfarenheten, och inte minst ett samtal med Martin Lönnebo 2019.

DET BARN VI FICK/Värdegrundens människor/Där nåden är störst

Tre föreläsningar som bygger på de erfarenheter som följt av att få ett barn med Downs syndrom.

Det barn vi fick är den personliga berättelsen, och bygger på boken med samma namn.

Värdegrundens människor lyfter genom exempel ur verkligheten värdefrågor, människosyn och betydelsen av ett samhälle där alla behövs och värdegrunden är orubblig.

Där nåden är störst behandlar frågan i ett kyrkligt perspektiv, att finna det största i det minsta, med nådens evangelium som grund. Därtill den berörbara nåden i Frälsarkransen.

Besök gärna min hemsida med mängder av texter och inspelningar: www.asahagberg.se

mvh

Åsa Hagberg

Åsa Hagberg
författare & föreläsare
070-527 43 97
asahagbe@gmail.com

Föreläsning: 4.200 kr
Konferens: 5.900 kr

Moms + resa tillkommer

