

”Blomsterlotta”

Från ”Blomsterlottas” sagolika trädgård är utsikten härförande. Man ser ner över den forsande Vindelälven och Tjulån, ner över deltalandet där bönderna hämtar vinfaterfoder åt sina kreatur, man ser fjäl-len resa sig i all sin väldighet så långt ögat räcker. Här, under toppen av Nasberget, har ”Blomsterlotta” sitt hem och sin trädgård. Egentligen heter hon Charlotta Berglund och är 82 år gammal, men sedan många år tillbaka bär hon hedersnamnet ”Blomsterlotta”. Hennes trädgård har vunnit ryktbarhet i vida kretsar och långt utanför vårt lands gränser. I den finner man en blomsterprakt och en märklig artrikedom, som sannoligen inte är vanlig i dessa trakter. Här kan växter från varmare trakter trivas och blomma i ”Blomsterlottas” trädgård, när det inte går att plantera dom nån annanstans här uppe strax under polcirkeln? Det vet ingen. Men alla vet, att det är ett av naturens vackra underverk. Mitt i all skönhet kan man under några korta

”Blomsterlotta” i sin fantastiska trädgård.



Charlotta Berglund med sonen Alfveå.

sommarveckor finna den vackraste blomman i trädgården, ”Blomsterlotta” själva.

Tre ting betyder mest för gamla mor Lotta: Gud, barnen och blomorna. I hela sitt liv, allt sedan tidiga ungdomså, har hon stavat Gud med stort G i sitt liv, det märks. Hon är bottenärligt from. Hon är som ett fönster mot en from värld. Hon utstrålar en tillförsikt och en tillit, som endast den kan göra som är buren av en levande tro. Man kan inte taga rnieste på hennes andliga livserfarenhet, den är upplyftande att möta. ”Blomsterlotta” har alltid varit en trogen gudstjänstbesökare och vid natvardsfirandet är hon strax framme vid Herrens bord.

Nuerna bor ”Blomsterlotta” på Solhem, Sorsele sockens älderdoms-hem i Sorsele. Hon har nära tio mil hem och brukar säga varje gång jag hälsar på henne: Vad jag ändå längtar till Ammanäs. Hon fattar mina händer i ett fast grepp och jag får

KONFERENSPROGRAM

vid Pastorsdiakon- och Kyrkoassistentförbundets årskonferens på Lekmannaskolan i Sigtuna den 9—11 oktober 1972:

Måndagen den 9 oktober

15.00 Inledningsgudstjänst. Förbundssekreterare Tony Sandström, Arvika. Kyrkan och staten. Föredrag av Biskop Stig Hellsten, Luleå.

Samtal.

20.00 Medlemsintagning (ev.)

Aftonbön.

Tisdagen den 10 oktober

8.15 Morgonbön.

10.00 Bibelstudium. F. directorn Algot Tergel, Sigtuna.

11.00 När vi började. Föredrag av prosten Gerhard Thoren, Lund.

13.00 Kyrkoassistent — Församlingssassistent.

Föredrag av studierektor Ulla Sandberg, Sigtuna.

Samtal.

15.00 Förhandlingar.

20.00 Minnesgudstjänst. Pastorsdiakon Per Dahlin, Viken.

20.30 Aftonbön.

Onsdagen den 11 oktober

8.15 Morgonbön.

10.00 Bibelstudium. Director Tergel.

11.00 Lekmannarörelsens historia och framtid.

Föredrag av director Carl Henrik Martling, Sigtuna.

Samtal.

15.00 Natvardsgudstjänst. Kommminister Axel Armadal, Järeda.

Alla varmt välkomna!

Lekmannaskolan firar under helgen 7—8 oktober 50-årsjubileum.

Anmälan om deltagande i årskonferensen göres till förbundssekreterare Tony Sandström, Högåsvägen 32, 671 00 Arvika

Styrelsen

med mitt våld lösgöra mig från greppet. Jag är alltid hjärtans välkommen när jag hälsar på. Vi samtalar om lite av varje, hon visar mig åter fotografierna som står på hyllan. Hon berättar att snart kommer sonen Alfred hem, då får hon följa honom till Ammanäs under ett par veckor. Vilken glädje! Slutligen firar vi en andakt tillsammans. Hon sjunger med i psalmerna och när jag läser ”Fader vår” faller hon in. Efteråt frågar hon: ”Tror du jag är mogen för skörd snart”? Hemlängtan till Ammanäs och hemlängtan till Guds värld, sådan är hon, jilla rara ”Blomsterlotta”.

Kent Larsen