

Enklaste strå

Enklaste strå, svept i Guds vind,
vittnar om skapelsens mönster.
Enklaste strå, svept i Guds vind
öppnar sin rikedomns fönster.

*Enklaste strå, svept i Guds vind
öppnar sin rikedomns fönster.*

Ringaste fly, lyft av Guds vind,
vävd i de skiraste mönster,
ringaste fly, lyft av Guds vind
skimrar mot himmelens fönster.

*Ringaste fly, lyft av Guds vind
skimrar mot himmelens fönster.*

Ringlande stig, famnad av vind,
formad i skapelsens mönster.
Ringlande stig, famnad av vind
öppnar Guds rikedomns fönster.

*Ringlande stig, famnad av vind
öppnar Guds rikedomns fönster.*

*Åsa Hagberg
2013-12-23*

Tystnadens röst

Tystnadens röst,
formar sitt ord i mitt bröst,
formar sitt ord i mitt bröst,
säger "vandra".

*Vandra vägen med mig (3 ggr),
vägen med mig.*

Tystnadens röst,
formar sitt ord i mitt bröst,
formar sitt ord i mitt bröst,
säger "lyssna".

Lyssna vägen med mig ...

Tystnadens röst,
formar sitt ord i mitt bröst,
formar sitt ord i mitt bröst,
säger "vila".

Vila vägen med mig ...

*Åsa Hagberg
2013-12-20*

Långsamhetens steg

Långsamheten går sitt steg,
följer solens bana,
gryningstro blir aftonsång,
följer solens bana.

*Går sitt steg, går sitt steg,
följer solens bana.*

Långsamheten går sitt steg,
bärs av jordens mognad,
likt ett frö till blomstringstid,
bärs av jordens mognad.

*Går sitt steg, går sitt steg,
bärs av jordens mognad.*

Långsamheten når sitt mål,
följer solens bana,
aftonsång blir gryningstro,
följer solens bana.

*Når sitt mål, når sitt mål,
följer solens bana.*

*Åsa Hagberg
2013-12-21*

Delandet visar en väg

*Delandet visar en väg,
delandet visar en väg.*

Där vi delar varandras hunger,
där vi delar varandras bröd.

*Delandet visar en väg,
delandet visar en väg.*

Där vi delar varandras bördor,
där vi räcker varandra stöd.

*Delandet visar en väg,
delandet visar en väg.*

Där vi dricker ur samma källa,
där vi delar varandras törst.

*Delandet visar en väg,
delandet visar en väg.*

Där vi delar varandras vänskap,
där vi bjuder varandra först.

*Delandet visar en väg,
delandet visar en väg.*

*Åsa Hagberg
2014-01-02*

Ge din tanke ro

*Ge din tanke ro,
ditt bekymmer vila.*

Som en rastplats längs med vägen
där du lägger ner din börda.

*Ge din tanke ro,
ditt bekymmer vila.*

Som en fläkt är bris och lätthet,
när den nuddar vid din panna.

*Ge din tanke ro,
ditt bekymmer vila.*

Som en glänta mitt i skogen,
där din skugga får sin ljusning.

*Ge din tanke ro,
ditt bekymmer vila.*

Som en rastplats längs med vägen
där du lägger ner din börda.

*Ge din tanke ro,
ditt bekymmer vila.*

*Åsa Hagberg
2013-12-27*

Friheten

Friheten lägger sitt steg,
lägger det bakom sig,
friheten lägger sitt steg.

Friheten släpper sin tyngd,
släpper den bakom sig,
friheten släpper sin tyngd.

Friheten lyfter sin blick,
lyfter den framför sig,
friheten lyfter sin blick.

Friheten finner sin väg,
finner den framför sig,
friheten finner sin väg.

Åsa Hagberg
2014-01-01

Mitt inre

Mitt inre har en hunger,
mitt inre har ett bröd.
Du är det brödet, Gud.

Mitt inre har en källa,
mitt inre har ett liv.
Du är det livet, Gud.

Mitt inre har en vandring,
mitt inre har en väg.
Du är den vägen, Gud.

Mitt inre har en vila,
mitt inre har en röst.
Du är den rösten, Gud.

Mitt inre har en framtid,
mitt inre har ett mål.
Du är det målet, Gud.

Åsa Hagberg
2014-01-03